



*Langzaam gaan mijn ogen glanzend, dolen
starrend, blozen in een waas van diep verdriet
tranen gaan mijn wangen kransend, kussen
om de diepe leegte die je achterliet.*

A.V.D.

MEVROUW

Marie BAERT

weduwe van de heer Albert AUDOOR

*geboren te Ename op 20 januari 1920
en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent op 8 januari 1994,
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.*

De plechtige Eucharistieviering, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de **O.-L.Vrouw van Pamelekerk te Oudenaarde op ZATERDAG 15 JANUARI 1994 om 10.30 uur**, gevolgd door de teraardebestelling op het Stedelijk kerkhof, Pontstraat Eine.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.10 uur.
Namis : zaterdag 5 februari 1994 om 18 uur (Pamelekerk).

Gelegenheid tot groeten in het Funerarium Allegaert Luc, Burgschelde 2 te Oudenaarde, van 17.30 tot 19 uur.

Dit melden U met diepe droefheid :

Luc AUDOOR - Geertje DE PAUW,
Marc AUDOOR - Martine ROMMENS,

haar kinderen ;

Stijn AUDOOR,
Lien AUDOOR,
Dimitri AUDOOR,
Tamara AUDOOR,

haar kleinkinderen

Jozef BAERT,

haar broer ;

Aimé AUDOOR - Romanie BATTEAU, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Edmond VANDER BEKEN - Anna AUDOOR, kinderen en kleinkinderen,

Roger AUDOOR - Paula UITTENHOVE(†), kinderen en kleinkinderen,

Roger DE BUYSSCHER - Albertine AUDOOR, kinderen en kleinkinderen,

haar schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten ;

De families BAERT-AUDOOR-DECLERCQ-EGGERMONT,

Met dank aan :

Dr. Ottevaere H. en het verplegend personeel van het O.-L.-Vrouweziekenhuis te Oudenaarde.

Dr. Noens L. en Dr. Offner F. en het verplegend personeel van het B.M.T.-UZ te Gent

Dr. Browaeyns L., haar huisarts.

WEES HAAR ZIEL INDACHTIG IN UW GEBEDEN

9700 Oudenaarde, Kapellestraat 69

8840 Staden-Westrozebeke, Hazelaarweg 7